

Minecraft voor moeders

Haar zoon doet aan e-sport. Zijn favoriete game: Minecraft. Journalist Annemiek de Gier wordt nieuwsgierig en reist met hem mee door zijn wereld van pikhouwelen, creepers en endermannen.

Op een avond, als ik sta te koken, komt mijn 8-jarige zoon enthousiast naar me toegerend. “Mama,” roept Valentijn met rode wangen, “wil je zien wat ik heb gebouwd?” Hij toont me het schermje van de iPod en er volgt een onsamenhangend verhaal over Steve, over diamantkieren en over dat hij zelf een hengel en een ladder heeft gemaakt. En dat er een sissende spin kwam die hem wilde aanvallen, maar dat hij die heeft uitgeschakeld door hem tegen een cactus aan te laten lopen. “Hmm, leuk jongen”,

murmel ik, terwijl ik in de pan roer en met een half oog op het schermje kijk. Om eerlijk te zijn: in mijn beleving praat hij wartaal. Ik begrijp echt he-le-maal niks van Minecraft, het computerspel waarvan hij nu alweer een paar maanden totaal in de ban is. Elke vrije minuut zeurt hij om de iPod. Als hij die niet krijgt, vertrekt hij naar boven om van Lego hele Minecraft-werelden te bouwen. En als ik dan zeg: joh, ga toch eens een leuke tekening maken, drie keer raden waar hij dan mee aankomt. →



select
BLOCKS

SPIDER



golden
Shovel



ghost
FIRE





Zijn moeder op Minecraft, dat hij dát nog eens zou meemaken

Minecraft voor beginners

Handig voor kinderen én voor vaders en moeders: het boekje *Minecraft, handboek voor beginners*. Het boekje staat vol achtergrondinformatie, speltips en prachtige plaatjes. Deze overlevingsgids kan je helpen het spel te leren begrijpen en je eerste paar dagen in Minecraft door te komen.

MINECRAFT, HANDBOEK VOOR BEGINNERS, STEPHANIE MILTON & PAUL SOARES



Grenzeloos creatief

Ergens knaagt het. Tuurlijk, logisch dat je kinderen dingen doen en leuk vinden waar je als moeder (of vader) weinig vanaf weet. Maar hij is pas 8 en ik ben nog bepaald geen ouwe muts, vind ik zelf. Bovendien ben ik stiekem ook wel een beetje nieuwsgierig naar de magische aantrekkingskracht die Minecraft blijkbaar uitoefent. Want niet alleen mijn zoon is eraan verslaafd, ook zijn vriendjes, zijn neefjes en nichtjes, de kinderen uit de straat. Ja, inclusief de pubers van de bureu. Kortom, ik besluit Minecraft maar eens te downloaden op mijn iPhone. Als ik het spel voor het eerst open zit mijn zoon met grote ogen naast me. Zijn moeder aan de Minecraft, dat hij dat nog eens zou meemaken. En léuk dat hij het vindt, om mij de weg te wijzen! Ik kom terecht in een landschap met bomen, gras, bergen en water. De zon staat hoog aan de hemel en ik hoor wat vriendelijke dierengeluiden. *So far, so good*. Ik heb de neiging om lekker te gaan rondkijken, maar Valentijn houdt me tegen: “Je moet zo snel als je kunt een boom omhakken en hout verzamelen”, zegt hij. “Want straks wordt het nacht en dan moet je een schuilplaats hebben tegen de monsters.” Monsters? Oké! Ik loop naar een boom en deel een paar forse klappen uit op de stam. En jawel, de boomstam verandert in blokken hout, die ik kan pakken. Als ik een stuk of wat van die blokken in mijn inventarislijst heb staan, ben ik klaar om er een werktafel te gaan maken. Met behulp van deze tafel kan ik weer allerlei stukken gereedschap in elkaar zetten, die ik later hard nodig ga hebben. Ongeduldig trekt mijn zoon mijn iPhone uit mijn handen en behendig fikst hij een pikhouweel voor me, waarmee ik kolen en keien uit de grond kan delven. Ik protesteer, want ik wil het zelf doen, maar hij roept verhit:

Stress! Ik heb nog geen schuilplaats en straks komen de monsters

Leuke blog

De (Engelstalige) blog van de Australische moeder **Bec Oakley** richt zich speciaal op ouders van kinderen die **Minecraft** spelen. Oakley ziet **Minecraft** als een verrijking voor kinderen en stelt dat het spel veel vaardigheden stimuleert, zoals plannen en onderhandelen. De blog leert ouders de basics van het spel, en biedt talloze tips, artikelen en faq's. Minemum.com

“Je moet opschieten, mama!” De stress schiet omhoog in mijn lichaam: het begint inmiddels te schemeren (een dag in Minecraft duurt tien minuten), ik heb nog geen schuilplaats en straks komen dus die monsters. Ik vraag wat voor monsters dat dan zijn. Hij somt op: creepers, spinnen, endermannen, skeletten, zombies... Hmm, ik begin te geloven dat de survival modus van Minecraft niet zo'n gezellige wereld is als hij er overdag uitziet. En dat de nachtelijke wereld misschien best een beetje eng is voor een kind van 8 jaar – om maar te zwijgen van zijn broertje van 6 dat al volop meekijkt. Een bezoek aan de website mediasmarties.nl, die een overzicht biedt van kindermedia afgestemd op leeftijd, leert me dat de survival modus inderdaad geschikt is voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Overigens niet per se omdat het te eng zou zijn: ‘Op deze leeftijd zijn kinderen in staat om games met regels en lange levels te spelen. De speler moet zich kunnen concentreren op taken en planmatig kunnen werken.’ Volgens [Mediasmarties](http://Mediasmarties.nl) is de creative modus beter geschikt voor jongere kinderen, vanaf ongeveer 7 jaar. ‘Spelers kunnen grenzeloos creatief zijn, alsof ze een bodemloze LEGO-does hebben.’ Dat laatste is duidelijk wat mijn zoon zo aanspreekt. Het sluit naadloos aan bij de manier waarop hij graag speelt: zelfstandig een wereld creëren, weinig regels, alle ruimte voor fantasie en creativiteit. “In Minecraft zijn de kinderen in charge”, zegt Remco Pijpers van Stichting Kennisnet. “Ze kunnen alle kanten op, zonder dat er op elke hoek een marketeer hen dwingt spullen te kopen, zoals in veel andere spellen. Minecraft heeft daarbij een open einde en dat is interessant.”

Ook een schoolversie

Belangrijk in Minecraft is het spelen met anderen. Kinderen kunnen zelf een server aanmaken, waarop ze hun vriendjes kunnen ontmoeten. Ook is het mogelijk om te spelen op servers van onbekenden. “De moeilijkheid met servers is dat je als ouder niet precies weet wat zich daar afspeelt”, zegt Pijpers. “Het kan er donker zijn, je kunt er enge monsters tegenkomen. Sommige servers zijn zelfs speciaal bedoeld om tegen anderen te vechten.

Wist je dat...

...op elk moment van de dag zo'n

1.000.000 mensen Minecraft spelen?

...je verschillende oude meesters kunt

tegenkomen in Minecraft? Zoals de

Mona Lisa en andere wereldberoemde

schilderijen zoals van Rembrandt, van

Gogh en Warhol?

...heel Denemarken is nagemaakt in

Minecraft, op een 1:1 schaal?

...ook wereldberoemde gebouwen,

zoals de Eiffeltoren en de Taj Mahal,

in Minecraft opduiken? Net als de

ruïnes van Stonehenge?

De multiplayer-functie laat de speler online met anderen in contact komen, en je weet niet wat zij van plan zijn. Als ouder kun je een 5-jarige dus niet zomaar aan zijn lot overlaten op een server. Je kunt die optie beter uitzetten totdat ze een jaar of 8 zijn.” Het moet gezegd: ik word niet meteen vrolijk van deze informatie. Mijn kind dat in onbekende virtuele werelden stapt waar hij bang gemaakt kan worden, of gepest. Of waar hij misschien wel in contact komt met onzure types, ik moet er niet aan denken. Ik besluit een tijdje goed op te letten hoe hij Minecraft speelt. Al snel ben ik erachter dat hij er gelukkig nog geen enkel benul van heeft dat het mogelijk is om online spelen met anderen. Als ik hem vraag: wat vind je nou zo leuk aan Minecraft, dan zegt hij: “Dat ik allemaal dingen kan bouwen.” “En speel je dan met of zonder monsters?” “Soms met, maar meestal zonder, want die maken je bouwwerken kapot”, antwoordt hij droog. Op internet lees ik dat er inmiddels →



Ik hang fakkels aan de muren en maak een tuintje vol bloemen. **Wow, dit is fun!**

Wat is Minecraft eigenlijk?

Minecraft is een computerspel dat zich misschien nog het best laat omschrijven als 'virtuele LEGO'. Door te graven (mine) en te bouwen (craft) creëer je je eigen wereld, en als je het spel speelt in de survival modus, dan moet je ook nog eens zien te overleven in die wereld. Dat doe je door materialen te verzamelen, gereedschappen te maken, eten te vinden en jezelf te verdedigen tegen mobs, de vijanden. Minecraft kun je ook spelen in de 'creative modus', daarin hoef je niet al je spullen zelf te verzamelen en kun je niet doodgaan. Alle vrijheid dus om rustig rond te struinen en de waanzinnigste constructies en bouwwerken te ontwerpen. Minecraft is een zogeheten openwereldspel of zandbakspel. Dit wil zeggen dat je vrij kunt rondlopen in een virtuele wereld die je zelf kunt manipuleren. Er zijn geen specifieke spelregels die je moet volgen. Dus iedereen die het spel speelt, beleeft het anders. PC en Mac:

€ 19,95 via Minecraft.net/store

Xbox One: € 18,99 via Xbox Games

Store PSVita en Playstation 4: € 18,99

via Store.playstation.com Pocket

edition voor tablet en smartphone:

€ 6,99 via App Store en Google Play.

verschillende scholen zijn die Minecraft zo nu en dan in de klas gebruiken. In Zweden zijn er zelfs scholen die Minecraft als een verplicht vak op het rooster hebben staan. Op zich niet zo vreemd als je bedenkt dat het spel allerlei vaardigheden aanspreekt: samenwerken, plannen, creatief zijn en communiceren. Speciaal voor scholen is er Minecraft.edu, een versie van Minecraft waarbij de leerkracht controle heeft over de leerlingen en daarmee sturing kan geven aan de les. Kinderen krijgen bijvoorbeeld de opdracht om hun eigen huis na te bouwen, of hun droomhuis te ontwerpen. Ook kunnen ze oefenen met het berekenen van oppervlaktes, volumes en werken ze aan hun ruimtelijk inzicht.

Smaak te pakken

De volgende avond na het eten stel ik mijn zoon voor om samen te Minecraften. Want als je op hetzelfde wifi-netwerk zit, dan kun je in dezelfde wereld spelen. Dé perfecte manier natuurlijk om erachter te komen wat hij zoal doet en maakt. Hij begint te bouwen aan een brug over een rivier. Verbaasd zie ik hoe behendig hij is. Binnen tien minuten heeft hij de brug klaar, en het ziet er fantastisch uit. Ik krijg de smaak te pakken en begin aan een huisje. Dat is nog niet makkelijk: regelmatig komen de blokken verkeerd terecht en ik begrijp ook niet helemaal hoe ik deuren en ramen kan plaatsen. Maar al doende lukt het steeds beter. En zowaar, na een tijdje staat er iets wat op een huis lijkt. Ik ga voor blauwe vloerbedekking, zet een bed neer en hang fakkels aan de muren. Buiten maak ik een tuintje vol bloemen. Wow, dit is fun! Maar wacht even, hoe laat is het eigenlijk? Hij had al een half uur in bed moeten liggen! Ik ben overtuigd: Minecraft is een superleuk spel en zoals dat nu eenmaal gaat met goede spellen: die zijn licht verslavend. Ik kan het Valentijn dus niet echt kwalijk niet nemen dat hij er zo vol van is. Zelf zal ik er waarschijnlijk geen ster in worden, maar ach. Ik vind het al leuk genoeg dat ik nu een beetje kan meepraten over Minecraft en dat ik hem kan volgen in zijn spel. Nu nog zorgen dat hij (en ik, stiekem, 's avonds op de bank) niet te lang aan het scherm geplakt blijft zitten. Game over, mama. ♦

